

2de kwartaal 2000

Extra bijlage bij
Nieuwsbrief
Centrum Pastorale Counseling
Driemaandelijks tijdschrift
mei, juni, juli.

THUIS



Gezinsbrief

van Jef

& Herlinde

Van

ons huis

naar

uw huis

De hoogste erfenis onderworpen aan de laagste belasting

*Neen, dit is geen truc om de belastingdienst
een hak te zetten.*

*Financieel zal onze nieuwsbrief u niet veel
opbrengen. Misschien wel het omgekeerde...
We hebben het over geestelijke erfenissen.*



Chicago, 21 mei, 21 uur. Na een transatlantische vlucht voelt het 3 uur 's nachts. We zijn op bezoek bij Gary Collins, christen psycholoog en auteur. We wisselen ervaringen uit over het schrijven van boeken, recente ontwikkelingen in christelijke counseling, het omgaan met teleurstellingen in de bediening en het vasthouden van de hoop.

Colorado Springs, 23 mei. Conferentie van Focus on the Family. Stichting Chris en het Centrum voor Pastorale Counseling hebben met Focus een samenwerkingsakkoord gesloten. We ontmoeten mensen uit Nigeria, China, Japan, Indonesië, Mexico, etc. Ons gezamenlijk doel: de traditionele waarden van

huwelijk en gezin, zoals de Bijbel die leert, verspreiden.

Een belangrijk onderdeel van de conferentie is een nieuw programma dat ouders kan helpen hun kinderen een geestelijke erfenis na te laten. Geen gepreek, maar samen leven. De toekomst van de jonge generatie is mede afhankelijk van hoe hun ouders met hen omgaan en hen het geestelijk leven voorleven in de omstandigheden van elke dag.

Het programma omvat een aantal boeken die de boodschap van de geestelijke erfenis beschrijven. Daarnaast zijn er werkboeken, tips voor gezellige gezinsavonden waarin ouders en kinderen

met elkaar spelen, ervaringen uitwisselen, geestelijke lessen leren, bidden, liefde geven en ontvangen.

Je legt in de huiskamer enkele muizevallen (of iets anders dat akelig is om in te trappen). Je vraagt je kinderen blootvoets en geblinddoekt door de kamer te lopen. Niemand die dat durft. Tenzij... Papa en mama aanwijzingen geven hoe er best gelopen wordt. Eéntje durft. Een tweede volgt. Ze vertrouwen zich toe aan papa en mama die leiding geven. Gelukt! Iedereen is aan de overkant geraakt. Dan gaat het gesprek verder over het vertrouwen van God. Wat heeft dat met de muizevallen te maken? En hoe is vertrouwen op mama en papa gelijk of verschillend met vertrouwen op God?

De getuigenissen van de kinderen zijn indrukwekkend. De ouders trots. De toekomst voorbereid. Hoe hoger de erfenis, hoe lager de belasting van de wereld, die de jeugd zal belemmeren in het volgen van Jezus.

Wij gaan ervoor om dit programma uit te werken en beschikbaar te maken.

- Jef & Herlinde

Jef & Herlinde
De Vriese
Tervuursesteenweg 343
3001 Heverlee
Tel/Fax: 016-200927

Doorgeven wat je zelf nooit hebt ontvangen

Hulp

van

uw huis

naar

ons huis

naar

mensen

in nood

Gisteravond, tijdens onze wekelijkse gezinsavond, praatten wij wat na over de voorbije week en maakten we plannen voor de vakantie.

Dit zorgt steeds voor de nodige ontspanning tijdens de examenstress.

We sloten de avond af met gebed en deelden onze noden met elkaar. Jef vroeg om Gods zegen, dat wij als gezin in Zijn plan mochten wandelen en Zijn vrede ons leven zou kenmerken.

Rust en vrede heeft toen mijn hart vervuld. Ik weet dat ik elke dag in Gods plan mag leven. Ik mag van Hem leren om Zijn liefde, vrede en vreugde in ons huis te bewaren.

Ik denk dan terug aan de keuze voor Jezus die mij tot wedergeboorte bracht. Ik kreeg een geestelijke erfenis, die ik nu mag doorgeven.

Dit is een verantwoordelijkheid die mij wat onzeker maakt. Ik heb immers zelf van mijn ouders geen geestelijk model gekregen waarop ik verder kan bouwen.

Maar God zegt in Zijn Woord dat wij priesters zijn van de Allerhoogste, koningskinderen, die koninklijke gewaden dragen die gewassen zijn in het bloed van het Lam.

Dit gewaad mag ik delen

met onze kinderen. Door de genade van mijn hemelse Vader mag ik hen datgene geven wat ik in mijn opvoeding zelf niet heb ontvangen.

Voor velen is het doorgeven van een geestelijke erfenis iets vanzelfsprekend. Hun ouders zijn reeds christen en het ligt voor de hand die erfenis door te geven aan hun kinderen. Families die reeds generaties Jezus kennen, liefhebben en dienen, worden gedragen door de gebeden van ouders en grootouders om de komende generaties te behouden en beschermen.

Als eerste generatie christenen mogen wij daar nu vorm aan geven en een model zijn voor onze kinderen. Wat een uitdaging!

Gelukkig geeft God ons hiertoe vrede en rust. Tot iedereen die deze uitdaging soms wat zwaar valt zegt onze liefhebbende Vader: "Je doet het goed. Vertrouw Mij maar. Ik zorg voor Mijn Gezin."

-Herlinde

Hallo iedereen,

Hier ben ik weer. Zoals altijd gaat het héél goed met mij en met de studies. Spijtig genoeg waren er weer examens. Ik pauzeer even om jullie te schrijven waarover ik de laatste tijd heb nagedacht.

Tijdens mijn stille tijd las ik het boek Koningen. Telkens wanneer er een nieuwe koning komt, staat achter zijn naam hoe hij leefde met God. 'Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, evenals zijn vader David.' 'Hij wandelde in al de zonden die zijn vaderen vóór hem bedreven hadden.'

Ik dacht: 'Hoe zullen ze mij later beschrijven?'. Dan ga je nadenken over hoe je met God leeft en dat het meestal veel beter kan. Dus neem je een besluit vandaag je best te doen en te laten zien dat je een kind van God bent. Morgen denk je daar misschien nog aan. En overmorgen?

Ik denk dat niet alleen ik dat gevoel heb. Ik wil jullie vragen om voor mij te bidden, dat ik, waar ik ook ben, zal leven zoals God het goed vindt.

Bedankt!

-Linde



Elke gift aan het CPC, met vermelding 'fam. De Vriese' wordt gebruikt voor ons salaris. Giften zonder vermelding gaan 'in de grote pot'. Hartelijk dank aan allen die ons steunen! Zo is ons werk ook uw werk.

**Ons en uw project:
Gods Woord
naar harten
en huizen
van mensen**

--

--

Elke maand kerst, maar zonder kalkoen

*Indien gebed niet gepland wordt, gebeurt het ook niet. Dus proberen wij creatief gebedstijd te plannen en in te vullen.
Jaarlijks ontvangen wij stapels kerst- en nieuwsjaarswensen.
Indien die van u in onze bus valt, komt hij terecht in ons gebedsplan.*

Na de kerstvakantie verdelen we de stapel nieuwjaarskaarten netjes in twaalf. Eén stapeltje per maand. Maandelijks nemen wij één stapeltje en bidden wij voor de mensen of de organisatie die ons het kaartje stuurde. Deze gebedsmomenten zijn voor ons een bron van blijdschap en troost voor de zorg en aandacht die al die mensen aan ons geven. We kunnen dan bidden voor hun noden. Zo zijn de kerstkaartjes meer dan een jaarlijks ritueel in het commercieel nieuwjaarsgebeuren.

Uw kerstkaartjes komen maandelijks aan de beurt, maar zonder kalkoen... We kiezen voor die gebedsdag een rustige dag uit, zodat we hem kunnen doorbrengen in gebed en vasten. Zo leren we om niet alles als vanzelfsprekend en onnadenkend van God te ontvangen, maar ons bewust te zijn van de

geestelijke strijd waarin wij staan.

Uiteraard kunt u ook voor ons bidden:

Bid voor het verder herstel van Jef.
De genezing van de whiplash verloopt voorspoedig.

Bid voor het CPC. Vanaf september nemen we in Nederland het nieuw kantoor in gebruik. In België zoeken we een collega die kan helpen bij het uitbouwen van de hulpverlening.

In september organiseren we een cursus 'Huwelijk en gezinspastoraat' en 'Pastorale theologie' in Heverlee. Bid voor de voorbereiding, de docenten, en de studenten. Dat God de cursussen gebruikt om de studenten beter toe te rusten voor de gemeente.

Dank voor de nieuwe

uitgave 'PluggedIn' van Focus on the Family. Het is een blad voor ouders en tienerwerkers om hen te helpen om te gaan met hun tieners n.a.v. allerlei trends in de maatschappij (bv. Pokémon, nieuwe films, muziekgroepen, etc.).

Bid voor de studie van Herlinde. Het werk aan haar eindverhandeling kost veel energie. Bid om volharding, wijsheid en het stellen van de juiste prioriteiten.

Herlinde spreekt in september op een ontmoeting voor vrouwen in Brugge. Het thema is 'mentorschap'. Bid om wijsheid en inzicht om wat ze wil zeggen goed over te brengen.

Bid om geestelijke kracht en wijsheid in de confrontatie met het vele verdriet dat in het pastoraat op onze weg komt.



Voor de

bouw

van een

geestelijk

huis



Wie thuis
wil zijn
in de
bediening
moet eerst
thuis
bedienen...

Wie volgt de meerderheid?

Het is beter duidelijk en radicaal voor je geloof uit te komen dan in een poging in de grijze massa te verdwijnen geen getuigenis te hebben. Ook kinderen mogen dat leren. Het doet even pijn, maar de vrucht willen wij niet missen!

Dear friends,

Hier ben ik weer. Alhoewel ik in de zomer last heb van hooikoorts gaat het met mij redelijk goed. De laatste weken waren voor mij erg druk: examens op school en op de muziekschool. Ik ben blij dat het vakantie is.

Op school ging het nogal moeilijk omdat mijn visie op het leven heel anders is dan die van mijn klasgenoten.

Zo heb ik terug een 'conflictje' meegemaakt. Deze keer werd mijn eerlijkheid op de proef gesteld. Ik ben tegen de klas in moeten gaan, wat moeilijk was. Eén vriendin stond aan mijn zijde. Ik ben blij dat ik zo kon getuigen van mijn geloof.

Tegen een groep ingaan is heel moeilijk. De groep vraagt veel van je. Je moet ongeveer hetzelfde denken, dezelfde smaak hebben, enz.

Het is soms gemakkelijker om mee te doen en onopvallend te zijn, dan dat je in het middelpunt van de 'ergernis' staat.

Toch ben ik blij dat ik niet op de weg wandel die zij voor mij klaargemaakt hebben, maar die God voor mij heeft bereid. Dat maakt ons zo speciaal. Iedereen is op die manier uniek.

Ik zou jullie gebed willen vragen voor een vriendin op school. Ze is een tijdje met mij naar de jeugdgroep gegaan. Op dit moment mag ze van haar ouders niet meer

komen.

*Have faith.
God's love will carry you
Through any storm.*

Thanks!

-Joke

Standvastige
zin
bewaart Gij
in
volkomen
vrede,
omdat
men
op U
vertrouwt.

(Jes. 26:3)

Antwoordstrook

- Ja, stuur mij twee keer per jaar jullie nieuwsbrief voor persoonlijk gebed.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van het Centrum voor Pastorale Counseling.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van Stichting Chris.
- Ja, ik verbind mij tot een financiële steuning van _____ per maand.
- Ja, stuur mij gratis een proefnummer van 'PluggedIn'.

Naam: _____

Straat en nr.: _____

Postcode: _____ Plaats: _____



Wie voor ons wil bidden kan deze nieuwsbrief ontvangen. Giften kunnen terecht bij het CPC, met vermelding 'Fam. De Vriese'.
Bank CPC-België: 230-0088705-67.
Giro CPC-Nederland: 456684.

Centrum voor
Pastorale Counseling
St. Jansbergsestwg. 97
B-3001 Heverlee
PB 941, NL-3300 AX Dordrecht