

THUIS



Gezinsbrief

van Jef

& Herlinde

Van

ons huis

naar

uw huis

Afhankelijk en onderdanig: niet van deze tijd, wel van God

Wij verlangen er naar om meer op Jezus te gelijken, tijd met Hem doorbrengen en dicht bij Hem zijn. Wanneer wij tot Hem komen in gebed willen wij Zijn nabijheid ervaren en dat Hij ons vervult met zijn vrede en blijdschap.



Er is een plekje dicht bij de troon van God dat Jezus voor ons reserveert. Vanaf dit plekje wil God van ons horen hoe het met ons gaat.

Overvolle agenda's en een stresserende levensstijl zijn aan de orde van de dag. Het probleem niet ligt in de hoeveelheid van activiteiten, maar veeleer dat wij de ruimte van ons geestelijk leven hebben ingesnoerd en het rustpunt bij onze Schepper vergeten. Als gezin willen wij leren luisteren naar de stem van de Herder. Het is vanzelfsprekend dat schapen niet gevoed worden en niet rust komen wanneer zij druk rondrennen.

Tijd met God doorbrengen is een teken van onderdanigheid. Niemand is geboren met een onder-

danige persoonlijkheid. Wij zoeken God niet van nature. Wij schikken ons niet vanzelf. Niet in onze omgang met God en niet in menselijke relaties. Dat vergt inspanning.

Onze kinderen zien hoe wij ons schikken in gezag van mensen die ons beschermen, maar die ons soms in moeilijkheden brengen. Onze kinderen leren ook onderdanigheid door zich te schikken in verwachtingen die zij niet altijd zien zitten. Dat kunnen wij nu, als ouders, nog redelijk controleren. Binnen een paar jaar zijn ze echter het huis uit en zullen ze zelfstandig afhankelijk van God moeten leven. Dat betekent dat wij hen nu reeds los moeten laten. In hen geloven betekent ook

hen vertrouwen en hen toestaan dingen te ondernemen. Soms houden wij ons hart vast. Geruststellend is dat God hen vasthoudt, want hen controleren is niet meer mogelijk.

Wat wel in ons vermogen ligt is een klimaat aanbieden van liefde, geborgenheid en bevestiging. Onze dag wordt doorweven met de aanwezigheid van God wanneer wij over Hem spreken, als gezin de dag in gebed afsluiten, elkaar testen op de bijbelverzen die wij memoriseren. Door alles heen klinkt de boodschap: indien wij het goed hebben met elkaar is dat omdat God ons dit geeft. Geloofsopvoeding is een 24-uur bezigheid per dag.

Ook zin om als gezin bijbelverzen te memoriseren? Wij hebben 100 verzen op kaartjes geprint. Wij sturen u gratis een kopie op papier (dan moet u zelf het nodige aantal kopiëren op karton en de kaartjes uitknippen), of een print op visite kaartjes in een plastic hoes (7,50 euro per set).

Hoe leren uw kinderen onderdanigheid door uw voorbeeld?

- Jef & Herlinde



Onderdanigheid is God vertrouwen

*De jaarwisseling ligt een tijdje achter ons.
Een nieuw jaar met vele goede voornemens is
begonnen.
God heeft ons gezegend en ons gevormd om
in Zijn wil te wandelen.
Nieuwe uitdagingen liggen klaar.*

Sinds oktober werk ik twee dagen in Dordrecht en één dag in Heverlee. De vertaling van een werkboek van 'Heritage Builders', het doorgeven van een geestelijke erfenis, is bijna afgerond en een bijbelstudie boekje voor vrouwen staat op stapel.

De gesprekken in Dordrecht en Heverlee verlopen naar wens. Vorige maand begon ik met huwelijkspastoraat, gaf ik met Jef een spreekbeurt over communicatie in het gezin. Wij zongen samen enkele liederen op een evangelisatie avond waar Jef ook sprak. Verschillende spreekbeurten zijn gepland en ik ben benieuwd hoe God ons hierin samen zal gebruiken.

Wij zijn het jaar 2002 goed gestart. Maar het is mijn grootste verlangen dat ik hierin God mag dienen. De plannen zien er goed uit, maar het is God die bevestigt en zegent!

Mensen vragen mij soms: "Wat is de wil van God voor mijn leven? Wat is Zijn weg? Is de keuze die ik maak wel de goede keuze?" Ik denk dan aan de beloften die God ons gegeven heeft.

Hij zoekt ons en brengt ons op Zijn wegen. Het vaderhart van God verlangt ernaar dat mensen naar Hem terugkeren. Zijn liefde gaat voortdurend naar ons uit. In Maleachi 3:7 roept Hij uit naar zijn volk: "Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren."

Dezelfde werkwoordsvorm vinden wij terug in Psalm 23:3. "Hij verkwikt mijn ziel," kan vertaald worden met: "Hij doet mijn ziel wederkeren en Hij leidt mij dan op rechte wegen overeenkomstig met (de wil van) Zijn Naam". Want zo is God.

God is een Goede Herder die zijn schapen samen houdt. Als er schapen afdwalen brengt Hij ze op Zijn schouders terug. God ziet naar ons om, en zal ons bewaren in de keuze die wij maken. Wij hoeven niet bezorgd te zijn.

Het geloof in een almachtig God die absoluut betrouwbaar is kan ons leven kenmerken, elk moment dat wij bereid zijn om onszelf aan Hem toe te vertrouwen. God vertrouwen in onderdanigheid aan Hem en rust vinden in het feit dat Hij

God is, de Almachtige.

Wanneer ik het verhaal van de hoofdman lees, in Matteüs 8:5-13, treft mij zijn geloof en blindelings vertrouwen in de Here Jezus. Hij heeft reden om bezorgd te zijn. Zijn geliefde knecht heeft verlamingsverschijnselen en lijdt hevige pijn. Hij vertrouwt dat Jezus hem geneest. Jezus hoeft niet langs te komen. De hoofdman vertrouwt dat Jezus' macht verder reikt dan het zichtbare.

De hoofdman is een man die weet wat het betekent om controle uit te oefenen, om gezag te dragen, en toch buigt hij zich in afhankelijkheid vóór Jezus. Jezus prijst zijn geloof, Jezus prijst zijn houding van ontzag en nederigheid. De hoofdman maakt een keuze om onderdanig te zijn aan het gezag dat God over zijn leven en zijn omstandigheden draagt.

Ik bid:

"Here, ik wil dit ook leren. Ik wil controle op anderen en omstandigheden loslaten en U vertrouwen in alles wat mij overkomt."



Elke gift aan het CPC, met vermelding 'fam. De Vriese' wordt gebruikt voor ons salaris. Giften zonder vermelding gaan naar het CPC. Hartelijk dank aan allen die ons steunen! Zo is ons werk ook uw werk.

**Ons en uw project:
Gods Woord
naar harten
en huizen
van mensen**



Bedieningen die uw gebed nodig hebben

Het ziet er naar uit dat wij meer tijd krijgen om te schrijven, materialen te ontwikkelen, boeken te publiceren en onderwijs te verzorgen in de gemeenten. Bid dat God ons zó mag leiden dat wij aan de nood die mensen hebben tegemoet mogen komen.

Jef werkt aan een nieuw boek over het huwelijk. Het is een aanpassing van een uitgave van Focus on the Family. Ook andere schrijfprojecten staan op stapel en krijgen stilaan vorm. Bid voor een goede indeling van onze tijd, zodat wij prioriteit kunnen maken van de ontwikkeling van nieuwe materialen.

Herlinde is bereid op vrouwenavonden allerlei pastorale onderwerpen te behandelen of bijbelstudie te verzorgen. Bid voor de voorbereidingen.

Bid voor het verder herstel van Jef. De gevolgen van de whiplash zijn een stuk beter door de aanschaf van een speciale zetel in de auto. Er zijn door overbelasting echter bijkomende complicaties met een geknelde wervel laag in de rug.

Bid dat Joke op de juiste school terecht mag komen

voor haar vioolstudie. Linde heeft nog geen plannen voor verdere studie, maar wil daar stilaan wel over nadenken.

De CPC-cursussen worden in Nederland goed bezocht. We zoeken wegen om in België meer mensen bij de opleidingen te betrekken.

Op zaterdag 4 mei, om 20 uur, organiseren wij een avond over 'homofilie' in het gebouw van Philadelfia te Hoboken, St. Bernhardsesteenweg 505. Een echtpaar dat werkzaam is bij Focus on the Family, en in dit onderwerp gespecialiseerd is, is dat weekend op bezoek. Iedereen welkom (ook jongeren!).

Bid om geestelijke kracht en wijsheid in de confrontatie met het vele verdriet dat in het pastoraat op onze weg komt.

Tijdens het samenstellen

van deze nieuwsbrief werd onze hulp ingeroepen voor een jonge vrouw die een afspraak had voor een abortus. Haar verhaal was zeer verdrietig. Uiteindelijk heeft zij ons advies naast zich neergelegd omdat ze niet aanvaardde dat het jonge leven in haar écht een baby was. Ze wilde zich ook niet aan God toevertrouwen. Wilt u bidden dat God haar genadig is?

Dank voor de uitgave van een nieuwe brochure 'De eerste negen maanden', die de ontwikkeling beschrijft van een kindje in de moederschoot. (Te bestellen via de bon.)

Jef heeft een serie predikingen verzorgd over de brief aan Jakobus. De reacties zijn zeer bemoedigend. De tekst van de predikingen verschijnt in TijdSchrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw.



Voor de
bouw
van een
geestelijk
huis



Wie thuis
wil zijn
in de
bediening
moet eerst
thuis
bedienen...

Ik denk wel eens dat ik het zelf kan sturen

*Wij leven afhankelijk van God.
Dat zeggen we toch.
Wij doen ook ons best om dat te doen.
En toch zijn er momenten dat we zo opgaan
in ons eigen plannetje en pas achteraf
beseffen dat God er buiten stond.*

Hallo iedereen,

Alles gaat hier goed, bij jullie ook? Ik zit nu in het vierde middelbaar, het is een beetje harder werken dan vorig jaar! Maar goed, het is krokusvakantie, daar denken we even niet aan.

Vorige keer vertelde ik over een vriendin van op school, die wel geïnteresseerd was in geloof en in God. Toen ik wist dat ik haar meer kon en mocht vertellen, had ik het gevoel of ik alles zelf in handen had. Ik zou haar meevragen naar de jeugdgroep van de gemeente, misschien naar nog verschillende andere activiteiten, en zo zou zij zeker tot geloof komen.

Op een dag vertelde ze me

dat ze nog andere activiteiten had op die avond en dat ze dat liever niet wou laten vallen. Heel mijn perfecte plannetje over hoe ik haar van God zou vertellen, viel in duigen. Op zo'n momenten beseft je echt dat wij als mens eigenlijk niets van deze wereld in handen hebben, maar dat God op zijn eigen wijze alles stuurt en leidt.

Ik weet op dit moment niet of mijn vriendin ooit tot de Here Jezus zal komen, maar dat is ook iets wat ik niet kan volbrengen. Ik kan alleen maar naar Jezus' voorbeeld leven zodat zij merkt dat ik niet van deze wereld ben, en voor haar bidden. Wilt u ook voor haar bidden?

Hallo iedereen,

Hier ben ik weer. Met mij gaat alles goed, inclusief muziek en school. Het worden natuurlijk spannende maanden, aangezien dit mijn laatste jaar op school is. De toekomst zie ik echter lachend tegemoet. Ik hoop dat ik de mogelijkheid krijg om muziek verder te studeren. Het lijkt me toch leuk om iets verder te zetten wat je graag doet. Dus voor mij geen saai bureauwerkje, maar een muziekcarrière.

Ik heb besloten om mij op 24 februari te laten dopen. Hierdoor laat ik zien dat ik God als Heiland en Redder heb aangenomen en dat Hij in mijn levenscentraal staat. We hebben toch een fantastische God, niet? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon voor ons naar de aarde gestuurd ter vergeving van onze zonden! Dit zou niemand mogen missen.

Antwoordstrook

- Ja, stuur mij twee keer per jaar jullie nieuwsbrief voor persoonlijk gebed.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van het Centrum voor Pastorale Counseling.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van Stichting Chris.
- Ja, ik verbind mij tot een financiële steuning van _____ per maand.
- Ja, stuur mij de brochure 'De eerste negen maanden' (4,50 euro excl. porto).

Naam: _____
Straat en nr.: _____
Postcode: _____ Plaats: _____



Wie voor ons wil bidden kan deze nieuwsbrief ontvangen. Giften kunnen terecht bij het CPC, met vermelding 'Fam. De Vriese'.
Bank België: CPC v.z.w.: 230-0088705-67.
Giro Nederland: St. CPC: 456684.

**Centrum voor
Pastorale Counseling
St. Jansbergsestwg. 97
B-3001 Heverlee
PB 941, NL-3300 AX Dordrecht**