

THUIS



Gezinsbrief

van Jef

& Herlinde

Van

ons huis

naar

uw huis

Liefde op het eerste gezicht kan je bij ons niet vinden

Hollywood doet het ons graag geloven. Wie wil dat het hem of haar niet zou overkomen? De spontane opwelling van liefde en het gevoel 'wij horen voor altijd bij elkaar'. Vlinders en kriebels. Gewoon vanzelf.



Gevoelens horen er wel bij, maar een stevig fundament zijn het niet. Vaak hebben ze meer met ons eigen welbevinden te maken dan met onvoorwaardelijke liefde. Die liefde komt nooit op het eerste gezicht. Liefde is immers uit God (1 Joh. 4). Geen mens die het kan bedenken. Niemand die het spontaan kan opwekken. Liefde komt alleen door God.

In ons gezin komt het dus ook niet vanzelf. Wat wel vanzelf komt? Kritiek. Luiheid. Ontmoediging. Frustratie. Boosheid. Alle dingen die je van een braaf christelijk gezin niet zou verwachten. Alles wat je eigenlijk niet wil.

Maar God is goed voor ons.

We lezen met elkaar de Bijbel. We bidden. We praten over God wanneer we opstaan, aan tafel zitten en onderweg zijn. We vuren elkaar aan dicht bij Hem te blijven. En dan komt Hij met Zijn vrede. Heel veel vrede. Met liefde van Hem.

Het ligt op ons hart het geheim van een gelukkig gezin aan anderen door te geven. Hiervoor krijgen we de hulp van Focus on the Family, een organisatie die zich inzet voor de bijbelse waarden van het huwelijk, ouderschap en opvoeding, enz. Er staat een programma op stapel dat in de loop van volgend schooljaar stilaan vorm krijgt: een boek over geloofsopvoeding, opvoedingsinformatie in de

gemeenten, een boek over het huwelijk, korte radioprogramma's die verspreid kunnen worden op de lokale omroepen, werkboeken die ouders met hun kinderen kunnen doornemen, en nog meer.

Wij geloven dat één van de grootste uitdagingen voor de toekomst van de gemeente is om de jongeren te blijven betrekken. De basis daarvan moet gelegd worden in het gezin. Veel gezinnen hebben echter geen ervaring met het doorgeven van een geestelijke erfenis. Hoe ga je tewerk om het geestelijk leven sprankelend en levendig over te brengen?

De eerste stap is natuurlijk dat je als ouders zelf werk maakt van het leven met God. Geloofsopvoeding is niet alleen bijbelverhalen voorlezen bij het slapen gaan. Geloofsopvoeding gebeurt elke minuut van de dag op de wijze waarop je God betreft bij alles wat er gebeurt. Tieners hebben een hekel aan oppervlakkigheid. Maar ze verlangen des te meer naar echtheid. De uitdaging ligt dus bij de ouders!

Dit is een opdracht om dagelijks aan te werken. Geen liefde op het eerste gezicht...



- Jef & Herlinde

Kritiek is niet leuk, maar 't helpt wel groeien

*Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt,
Mijn eer, en die mijn hoofd opheft. (Ps. 3:4)*

*In ons bijbelleesrooster is het tijdens de zomer
Psalmen-tijd. De rust en de vrede die daaruit
spreekt laat ik op mij inwerken.*

Ik denk nog even aan vorig schooljaar dat voorbij is, met zijn ups en downs, en weet dat ook dat jaar de Here Zijn bescherming toonde bij al wat ik ondernam.

Er was diepe vreugde om nieuwe toewijding aan de Here bij confidenten. Ontgoocheling wanneer mensen kwetsen. Het hoort er allemaal bij.

Dagelijks mijn ogen op Jezus gericht houden is vanzelfsprekend, totdat ik met kritiek word geconfronteerd die ik geen plaats kan geven. Dit gebeurt regelmatig. Nu ik terugkijk heb ik meer geleerd over mezelf dan wanneer alles goed gaat en mensen mij positief benaderen.

De Here liet me zien dat ik meer afhankelijk was van wat anderen van mij zeggen dan van wat Hij mij zegt in Zijn Woord. Hoeveel mensen vragen zich af of ze wel bruikbaar zijn voor het werk dat God heeft gegeven? Hoeveel broeders en zusters zitten daardoor vol faalangst en twijfel?

Ik mag rust vinden bij het kruis. God heeft mij door-

heen kritiek van anderen op het punt gebracht waar ik het meest kwetsbaar ben. Ik moet eer van mensen niet stellen boven Zijn eer. God heeft Zich trouw betoond en achter de schermen heeft Hij nieuwe uitdagingen gegeven. Ik ben nu wat meer gevormd op de draaischijf van de Pottenbakker. Er is vast nog veel werk aan de winkel. Maar Zijn liefde en Zijn trouw is zo oneindig groot, en niemand kan mij ervan scheiden!

Nu de studies theologie zijn afgerond, kan ik mij meer richten op pastoraat. Vanaf oktober wil ik meewerken aan 'Heritage Builders' ('Erfenis Bouwers' - wie heeft een naam die beter klinkt in het Nederlands?), een programma van Focus on the Family. Wij willen aan ouders praktische handvaten geven om de geestelijke erfenis die zij zelf hebben ontvangen, door te geven aan de volgende generaties.

Liefde voor Gods Woord heeft christenen altijd gekenmerkt. Maar hoe pas je dat toe in je gezin? En hoe gaat het levensveranderend werken in je kinderen? Wat God ons heeft gegeven, willen we

ook aan anderen doorgeven.

-Herlinde

Hallo,

Hier in Heverlee loopt alles op rolletjes. We hebben net een deugddoende vakantie achter de rug. Ik hoop dat jullie ook een goede vakantie hebben gehad.

Ik heb de laatste tijd vooral over dit onderwerp nagedacht: Wat betekent kritiek voor mij? Kritiek is iets heel belangrijk in mijn leven. Indien je geen opbouwende kritiek zou aannemen, blijf je altijd op hetzelfde punt staan.

Dit heb ik ondervonden in de muziek. Jullie weten allemaal dat de viool mijn passie is. Op een vioolles krijg je allerlei opmerkingen. Ofwel aanvaard je deze kritiek, ofwel niet. Ik heb ervaren dat ik door deze opmerkingen vooruit ben gegaan in mijn vioolspel.

Kritiek kan je grenzen doen verleggen. In het geestelijk leven is het ook zo. Soms heb je kritiek nodig om verder te komen dan waar je nu al staat. Ik denk dat men deze kritiek niet moet negeren, maar erop verder moet bouwen. Ga ervoor!

-Joke

Hulp

van

uw huis

naar

ons huis

naar

mensen

in nood



Elke gift aan het CPC, met vermelding 'fam. De Vriese' wordt gebruikt voor ons salaris. Giften zonder vermelding gaan 'in de grote pot'. Hartelijk dank aan allen die ons steunen! Zo is ons werk ook uw werk.

**Ons en uw project:
Gods Woord
naar harten
en huizen
van mensen**



Voor de
bouw
van een

geestelijk

huis

Bedieningen die uw gebed nodig hebben

We praten regelmatig over gebed. Elk onderdeel van onze geestelijke wapenrusting moet met gebed gepaard gaan.

Indien je met ons op weg wil in de groei van onze bediening is onze belangrijkste aanmoediging: bid daarbij (Ef. 6).

Rondom de tijd dat deze nieuwsbrief bij u in de bus valt, weet Herlinde of ze geslaagd is voor haar theologie-studies. Dank dat alles achter de rug is en bid om wijsheid dat wij de tijd die nu vrij komt op de juiste wijze zullen invullen.

Herlinde is bereid op vrouwenavonden allerlei pastorale onderwerpen te behandelen of bijbelstudie te verzorgen. Bid voor de voorbereidingen.

Dank voor het opvoedingsprogramma dat opgestart wordt met Focus on the Family. Bid voor een vlotte afwerking van de boeken over geloofsopvoeding en huwelijk.

'Helpen met de Bijbel' is na vijf herdrukken uitverkocht en dringend aan herziening toe. Jef wil de komende maanden besteden aan een nieuw boek over pastorale hulpverlening.

In het CPC zijn wij dankbaar voor een nieuwe collega. Sanneke Lub komt als counselor in Heverlee helpen.

Bid voor het verder herstel van Jef. De whiplash is nog niet volledig hersteld en geeft vooral een probleem bij het autorijden. Ook lange werktijden zijn nog steeds moeilijk.

Met de kinderen gaat het prima. Joke overweegt om na volgend schooljaar verder viool te studeren aan het conservatorium. Linde geniet (?) van de wiskunde op de middelbare school.

We zijn als gezin regelmatig met muziek bezig. We hebben een nieuw lied geschreven, waarvan u tekst en muziek kunt aanvragen. Bid voor inspiratie en wijsheid hoe we dit talent kunnen gebruiken.

In oktober beginnen de CPC-cursussen opnieuw.

Die worden in Dordrecht georganiseerd (vanuit België 20 minuten voorbij de grens). In België kunnen plaatselijk cursussen georganiseerd worden. Bid voor de voorbereiding, de docenten en de studenten. Dat God de cursussen gebruikt om de studenten beter toe te rusten voor de gemeente.

Bid om geestelijke kracht en wijsheid in de confrontatie met het vele verdriet dat in het pastoraat op onze weg komt.

Stichting Chris groeit ook in Vlaanderen. Bid voor de nieuwe uitgave van de 'alcohol brochure', dat God ze zou gebruiken om tieners en jongeren die met alcohol bezig zijn tot inzicht en herstel te laten komen.



Wie thuis

wil zijn

in de

bediening

moet eerst

thuis

bedienen...

Waarom doet de splinter meer pijn dan de balk?

Vreemd nietwaar? Die grote balk is toch erger dan die 'kleine' splinter? We zijn meer blind voor ons eigen probleem dan voor datgene wat mis gaat bij een ander. In ons gezin leren we om hier met elkaar in te groeien. Dat doet nog meer pijn dan de splinter...

Hallo iedereen,

De laatste regels van de laatste pagina zijn weer voor mij gereserveerd. Hoe gaat het met jullie? Hier gaat alles zijn gewone gangetje, het is vakantie. (We denken natuurlijk nog niet aan wat daarop volgt.)

Een paar weken geleden las ik tijdens mijn stille tijd de bekende gelijkenis van de splinter en de balk. Als je zo'n bekend stukje tegenkomt, lees je er vaak over omdat je het zagezegd toch al kent. Maar ik vind toch die stukken juist het moeilijkst toe te passen.

Bij dit stukje bijvoorbeeld leerde ik dat ik eerst eens naar mijn eigen fouten en gebreken moet kijken

voordat ik een ander begin te beschuldigen. Het is helemaal niet makkelijk om dat in praktijk te brengen, maar het is het proberen waard...

Ik zou jullie nog willen vragen om te bidden voor een vriendin van mij. Ze is geïnteresseerd in wat ik haar over God vertelde. Wilt u bidden dat zij het niet gewoon bij interesse laat.

Bedankt!!!

Groetjes,

-Linde



Met Stichting Chris geven we een nieuwe brochure uit: 'Alcohol, daar is toch niets mis mee?' Nu bestellen!

Ik weet een veilig plekje waar ik met eerbied kom een plaats waar ik mag schuilen, waar ik op adem kom.

Een woning in de hemel, speciaal bereid voor mij, en ik ben onderweg naar huis

(Eerste strofe van ons nieuw lied)

Antwoordstrook

- Ja, stuur mij twee keer per jaar jullie nieuwsbrief voor persoonlijk gebed.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van het Centrum voor Pastorale Counseling.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van Stichting Chris.
- Ja, ik verbind mij tot een financiële steuning van _____ per maand.
- Ja, stuur mij de brochure 'Alcohol' (Bf. 50,-/Fl. 2,50 excl. porto).

Naam: _____

Straat en nr.: _____

Postcode: _____ Plaats: _____



Wie voor ons wil bidden kan deze nieuwsbrief ontvangen. Giften kunnen terecht bij het CPC, met vermelding 'Fam. De Vriese'.
Bank België: CPC v.z.w.: 230-0088705-67.
Giro Nederland: St. CPC: 456684.

Centrum voor
Pastorale Counseling
St. Jansbergsestwg. 97
B-3001 Heverlee
PB 941, NL-3300 AX Dordrecht