

THUIS



Gezinsbrief

van Jef

& Herlinde

Van

ons huis

naar

uw huis

Vlucht, vlucht, vlucht! Terwijl het nog kan...

Enkele maanden geleden schreef Jef voor het CPC een nieuwsbrief met de titel "Vlucht, vlucht, vlucht". Het ging over mensen die op het moment dat zij tegen de zonde moeten kiezen, zich toch lieten verleiden.



We dachten dat een praktisch vervolg op de oproep om weerstand te bieden aan de duivel en tot God te naderen wel past in onze thuisbrief. Weerstand bieden doe je immers niet alleen, maar ook samen. Wanneer je als gezin samen optrekt ken je elkaars zwakke punten en kun je elkaar daarin helpen.

Seksuele verleiding is zo'n moeilijk punt. Wij vinden het niet gemakkelijk om daar heel persoonlijk met elkaar over te spreken, maar wij houden elkaar wel in de gaten. Wij beschermen elkaar. Enkele voorbeelden:

Wanneer een tijdschrift in onze bus valt, met daarin een foto die voor iemand die hem ziet seksueel overkomt, scheuren wij die foto onherroepelijk uit het blad. Het

maakt niet uit wat er op de achterzijde van die foto stond, al was het een heel interessant artikel over politiek of een thema waar wij in ons werk echt van op de hoogte moeten zijn. Die foto gaat eruit. Niemand van ons hoeft toestemming te vragen deze bladzijde er uit te scheuren. Wij vinden dat wie het ziet en er niet tegen kan onmiddellijk moet kunnen handelen om zichzelf en ons tegen boos opzet te beschermen.

Hetzelfde principe hanteren wij met TV kijken. Wij kijken TV met de zapper in aanslag, niet om van de ene zender naar de andere te surfen, maar om het beeld (teletekst doet wonderen) en desnoods het geluid uit te doen indien er scènes komen waar iemand

van ons moeite mee heeft. Dat betekent dat wij ervoor kiezen passages van een film niet te bekijken, en indien dit zich regelmatig herhaalt gewoon de hele film stop te zetten. In principe huren wij ook geen films die 12+ gequoteerd staan, tenzij wij weten waar het over gaat en hoe wij onszelf zullen beschermen tegen dingen die wij niet willen zien. De norm die wij hanteren is niet het gemiddelde van wie veel en wie weinig kan verdragen, maar de laagste drempel. Wij willen niet dat iemand in de begeerte geprikkeld wordt ten koste van de 'ontspanning' van een ander. Wij leven in de praktijk met de werkelijkheid dat niemand sterk genoeg is, dat niemand de regels van de geestelijke strijd kan veranderen en dat Satan sterker is dan wij, indien wij niet van hem vluchten en tot God naderen.

Ook ging Jef met één van de meisjes mee naar een winkel om een feestjurk te kiezen en te helpen nadenken hoe jongens naar kleding kijken. Omdat wij reeds van jongsaf aan met de kinderen op een positieve wijze over seksualiteit spraken, kunnen wij ook zonder schroom over de bescherming daarvan kunnen spreken.

- Jef & Herlinde

Gods Woord aan het werk zien

Als u me vraagt hoe het met me gaat kan ik wel zeggen dat ik met vreugde het werk mag doen dat ik doe. Wij zijn druk geweest met de thema dagen van Family Builders. De nood in gezinnen treft mij telkens opnieuw.

Ik hoop dat wij met dit project, en met de boeken die wij uitgeven, vele gezinnen mogen dienen. Wat mij hierin het meeste treft is hoe gezinnen omgaan met de geestelijke opvoeding van hun kinderen. Vaak is er geen geestelijk erfgoed doorgegeven. Toch mogen wij zien dat God genadig is en dat Hij doorheen Zijn Woord ouders hoop geeft voor deze moeilijke taak. Want Gods Woord staat centraal. Heerlijk!

In pastorale gesprekken mag ik zien hoe mensen hun leven opnieuw toewijden aan God, hoe bepaalde bijbelgedeelten of verhalen hun leven aanraken, hoe zij leren om God te vertrouwen en te wachten op Zijn stem in soms moeilijke omstandigheden. Wanneer ik die veranderingen in levens van mensen zie, ben ik ontroerd over wat God doet door mij heen. Het gaat om Hem alleen!

Het vrouwenwerk heeft ook een bijzonder plekje in mijn hart. Zo mocht ik vrouwen dienen op een regionale vrouwendag en gaf ik een studie over Hanna. Deze vrouw heeft mij doen nadenken over mijn passie

voor God. Telkens opnieuw stelde ik mij de vraag: waar leef je voor, wat is jouw passie, als alles je wordt afgenomen, wat blijft dan over? Op deze dag stond een vrouw centraal die in haar verdriet, maar ook in haar blijdschap naar God toe rent en Hem alle eer geeft. Wow, wat een vrouw! Wij hebben er veel van geleerd.

Ik geniet van mijn taak als vrouw en moeder. Met Jef werk ik nu vaak samen en wij zijn goede maatjes (geworden). Onze dochters zijn stilaan jong volwassen en ik reken hen onder mijn beste vriendinnen. Ik beleef een overgangsfase waarin ik af en toe aan hen om advies vraag. Dit wordt gewaardeerd.

Ik stel het zeer op prijs wanneer u voor ons bidt. Wanneer God zegent is de tegenstander ook paraat. Maar wij zijn, samen met u, overwinnaars door onze Heer en Heiland, Jezus Christus!

▲ - Herlinde

Hallo iedereen!!

Het is alweer een tijdje geleden sinds de laatste

nieuwsbrief... Maar met mij gaat alles nog steeds goed! Ik ben nu 17. Mijn hobby's hebben nog altijd hoofdzakelijk met muziek te maken. Volgend jaar studeer ik af voor mijn laatste jaar piano, daarna ga ik nog verder met dwarsfluit. In de vakantie heb ik nog wat extra tijd om te knutselen, weg te gaan met vrienden...

Natuurlijk zit ik volgend jaar ook in mijn laatste jaar in de middelbare school. Verschillende mensen beginnen nu stilaan te vragen wat ik na volgend jaar zal studeren. Het enige dat ik dan kan zeggen is dat het geen muziek zal zijn, maar daar blijft het ook bij. Ik heb echt nog geen idee wat ik kan/wil doen.

Al bij al vind ik dat niet erg, want ik ben er zeker van dat ik die beslissing in Gods handen kan laten. Niet dat ik niet ga beslissen, maar wat ik zal kiezen zal toch een deel uitmaken van het plan dat Hij voor mij heeft. Ik moet me dus geen zorgen maken over mijn studiekeuze, en meer in het algemeen, de toekomst. Ik weet dat Hij bij mij zal blijven en mij zal leiden.

Ik veronderstel dat jullie het in de volgende nieuwsbrief wel meer over mijn studiekeuze zullen kunnen lezen...

Tot dan!

▲ - Linde



Elke gift aan het CPC, met vermelding 'fam. De Vriese' wordt gebruikt voor ons salaris. Giften zonder vermelding gaan naar het CPC. Hartelijk dank aan allen die ons steunen! Zo is ons werk ook uw werk.

**Ons en uw project:
Gods Woord
naar harten
en huizen
van mensen**



Bedieningen die uw gebed nodig hebben

Wij hebben zelden van een dergelijke rust genoten als nu. God is goed en zegent op vele manieren ons gezin en de bediening. Dat is ook dank zij uw gebed! Wij genieten dan ook van vele bemoedigingen die wij van u mogen ontvangen.

Jef werkt aan een boek over geloofslessen in de brief van Jakobus. Maar ook andere zaken liggen op de schrijftafel. Bid dat het mogelijk is om wekelijks tijd apart te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe materialen. Hiervoor is het nodig dat we voldoende administratieve hulp hebben.

Herlinde werkt in het kader van 'Van vrouw tot vrouw' van Focus on the Family aan een programma voor vrouwen. Het is een mentorprogramma waarin vrouwen elkaar bemoedigen in hun rol als echtgenote en moeder. Dit najaar draaien we een proefproject en we hopen dat het volgend voorjaar voor iedereen beschikbaar is.

Op zaterdag 6 september organiseren wij in Hoboken een dag voor echtparen die zich inzetten in de gemeente of in een christelijke organisatie. Wij merken dat veel

gezinnen grote investeringen maken in de gemeente. Maar wie is een herder voor de herders? Bid dat wij daarin onze rol mogen ontdekken.

Dank voor het verdere herstel van Jef. De whiplash ligt na 4 jaar stilaan achter ons. Deze zomer was hij in staat flink in de tuin te werken. Dat was vorig jaar nog onmogelijk.

Joke en Linde waren op school goed geslaagd. Joke begint haar tweede jaar viool aan het Conservatorium in Brussel. Linde heeft nog geen concrete plannen voor verdere studie na de middelbare school. Bid voor Gods leiding hierin.

In het CPC hebben we in België vanaf september twee stagiaires. In Nederland zijn wij betrokken bij advies en supervisie. Bid dat wij onze kennis en vaardigheden zo kunnen verspreiden dat God

Koninkrijk wordt gebouwd.

Bid om geestelijke kracht en wijsheid in de confrontatie met het vele verdriet dat in het pastoraat op onze weg komt.

Dank voor de uitgave van "Het Meesterwerk. Een verfrissende kijk op het huwelijk". In dit boek laten wij de binnenkant van onze relatie zien. Het boek is heel persoonlijk geschreven. Het blijkt voor velen tot steun te zijn. Indien u God beter wilt leren kennen is dit boek echt een aanrader! Bid dat wij zelf blijven groeien in ons geestelijk leven en in onze onderlinge relaties.

Wij bidden wekelijks voor mensen die gebed nodig hebben. Indien u dit wenst, stuur ons dan gewoon een kaartje met het gebedsobject.



Voor de
bouw
van een
geestelijk
huis



Wie thuis
wil zijn
in de
bediening
moet eerst
thuis
bedienen...

Niet alleen feest in de hemel, maar ook in mij hart!

Wat doen ze soms zo ingewikkeld. Wat kunnen we veel leren van het geloof van een kind. De engelen bouwen graag een feestje, zeker wanneer er iemand tot geloof komt. Wanneer je daar zelf bij betrokken mag zijn, geraak je laaiend enthousiast over God.

Hallo!

De vakantie is weer goed van start gegaan, na mijn eerste jaar vol muziek. Ik zie al uit naar het volgende jaar in het Conservatorium van Brussel. Deze keer wil ik het niet hebben over muziek, maar over iets dat mij heeft getroffen tijdens een kamp-week: hoe God werkt in de harten van kinderen.

Ik heb een week als leiding meegedraaid in een kinderkamp. Ik was verantwoordelijk voor vijf meisjes (9 tot 10 jaar). Ze waren allemaal uniek en konden snel een plaatsje in mijn hart veroveren. Elke dag begon met Stille Tijd. Daarna werden er bijbelverhalen verteld en bijbelteksten gememori-seerd. Het thema: Christenen zijn anders. Ik was verbaasd dat de kinderen

het allemaal zo goed begrepen. Uiteraard was er ook plaats voor spelletjes, zwemmen en vrije tijd.

Op het eerste zicht lijkt het een gewoon bijbelkamp waar kinderen een leuke tijd kunnen hebben. Maar dat was het niet. Er was meer...

Ik zal nooit donderdag 31 juli 2003 vergeten. Op die dag werd er aan de kinderen gevraagd of ze ooit een bewuste keuze voor God hadden gemaakt. Ze werden uitgenodigd om hun leider/leidster daarover aan te spreken. In het begin dacht ik: 'oh help, het evangelie uitleggen aan kinderen, dat lukt mij nooit!' Maar dat was buiten de almacht van God gerekend.

Drie kinderen van mijn groepje hebben mij aange-

sproken. Ik heb dus één voor één met hen gepraat. Wat ik al van het begin besloten had, was dat ik wou dat Gods Woord tot de kinderen zou spreken. Ik heb met hen enkele verzen uit Romeinen doorgenomen.

Ik dacht eerst dat dit vééééééél te moeilijk zou zijn, maar toch heb ik het gedaan. In plaats van naar mijn eigen menselijke gedachten te luisteren, liet ik God Zijn werk doen. En inderdaad, al deze kinderen begrepen perfect wat er stond. Ze hebben daarna allemaal Jezus aangenomen, elk op hun eigen manier. Ik was ontroerd door hun oprechtheid en openheid. Ze wilden écht anders zijn en voor Jezus leven, Die altijd bij hen is.

Ik heb geleerd te geloven als een kind, vol verbazing, eenvoud en oprechtheid. Er was niet alleen feest in de hemel, maar ook in mijn hart.

- Joke

Antwoordstrook

- Ja, stuur mij jullie nieuwsbrief voor persoonlijk gebed.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van het Centrum voor Pastorale Counseling.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van Stichting Chris.
- Ja, ik verbind mij tot een financiële steuning van _____ per maand.
- Ja, stuur mij het boek 'Het Meesterwerk' (16,95 euro excl. porto).

Naam: _____

Straat en nr.: _____

Postcode: _____ Plaats: _____



Wie voor ons wil bidden kan deze nieuwsbrief ontvangen. Giften kunnen terecht bij het CPC, met vermelding 'Fam. De Vriese'.
Bank België: CPC v.z.w.: 230-0088705-67.
Giro Nederland: St. CPC: 456684.

Centrum voor
Pastorale Counseling
St. Jansbergsestwg. 97
B-3001 Heverlee
PB 941, NL-3300 AX Dordrecht