

2de kwartaal 1999

België:  
Extra bijlage bij Nieuwsbrief  
Centrum Pastorale Counseling

Nederland:  
Extra editie 42A  
Tijdschrift Pastorale Counseling

# THUIS

## Gezinsbrief

van Jef

& Herlinde

Van

ons huis

naar

uw huis

Jef & Herlinde  
De Vriese  
Tervuursesteenweg 343  
3001 Heverlee  
Tel/Fax: 016-200927

## Wat nu weer? Een dag dichterbij Beterschap...

*Er zijn zo van die dagen die niet meezitten.  
Dagen dat je je afvraagt: 'Wat nu weer?'.  
Waarom overkomt dit mij? Waar is God nu?  
Waarom laat Hij dit toe? Wat betekent dit?  
Sterk op de gebroken plaatsen!*



IJmuiden, zaterdag 24 april, 9.25 uur. Ik sta stil voor een stoplicht. Rood. Wachten. Plots een klap. Mijn hoofd vliegt op het stuur, en dan de terugslag naar achter. De auto schiet vooruit. Vooraleer ik het beseft zit ik haast over het kruispunt. Remmen dicht.

Pas dan komt het beseft: iemand reed mij aan langs achter. De man was aan het praten met een kind op de achterbank en had mij niet gezien. De klap kwam hard aan. Auto kapot. Overall glas. Hoofdpijn. Whiplash.

Thuisgekomen ga ik liggen. Ik krijg mijn hoofd niet meer recht. De halsspieren willen niet meer. Het is een schok wanneer je immobiel ligt. Wat is er aan de hand?

Maandag probeer ik wat te doen. De spieren die nog werken raken overbelast en verkrampen. Het begint in de hals, nadien de schouders, dan de hele rug. De dokter verklaart mij 50% werkonbekwaam. Dat geldt nog tot eind juni. Dan komt er een evaluatie.

Alles wat geconcentreerd werk vergt (lesgeven, computer, autorijden) is een martelgang. Ik kan hooguit anderhalf uur intensief werken. Dan ben ik uitgeteld.

Een maand na het ongeluk is de verbetering merkbaar, maar onvoldoende. Mogelijk is een wervel geraakt. Resultaten van een onderzoek heb ik nog niet. Afwachten. De fysiotherapie

herstelt de spieren langzaam maar zeker.

Veel mensen leven met pijn en verdriet. Kan ik God zo dienen? Misschien wel bewuster dan wanneer alles van een leien dakje loopt! Strijd verbittert of maakt geestelijk bewust. Ik ben bevoorrecht. Gods rust en vrede is groot. In het gezin genieten we van elkaar. Het gaat ons verstand te boven.

Elke dag is een dag dichterbij Beterschap. Dichterbij God. Bewuster leven naar de dag dat Hij wederkomt. Menselijk uitgeteld zijn schakelt mij niet uit voor het plan dat God met mij heeft. God ziet een mus vallen. Hoeveel temeer mij. Mijn leven is niet gebouwd op positie, directeur zijn, vooraan staan, invloed hebben, dingen kunnen doen. Misschien begint leven wel wanneer ik niets meer kan. Dan heb ik alleen God nog over. Alles in Hem.

Vrijdag 11 juni.  
Tervuursepoort Leuven.  
Ik steek met een nieuwe wagen, de hals ingepakt in een halskraag, het kruispunt over. Een ziekenwagen komt met loeiende sirene aan. In de verwarring bots ik met een tegenligger. Grote schade.  
Wat nu weer?  
Dichterbij Beterschap!



- Jef

# Genade openbaart zich het beste in zwakheid

Hulp

van

uw huis

naar

ons huis

naar

mensen

in nood

*Denk aan de schipbreuk van Paulus, de steniging, de ontbering en de kou. Dag en nacht in de weer. Telkens vol zorg voor de gemeente. Hoeveel gebroken botjes heeft hij gehad? Hoeveel verdriet? En toch vermocht hij in zijn zwakheid alle dingen.*

In onze gemeente werd op Pinksteren nagedacht over de persoon en het werk van de Heilige Geest in ons leven, naar aanleiding van de prediking van Petrus in Handelingen 2. Later die dag denk ik na over de Trooster, de Geest der Waarheid, die Jezus verheerlijkt, en ons de weg toont tot de volle waarheid.

Het zijn boeiende tijden in het CPC. Wanneer ik tijdens een pastoraal gesprek een ander troost en bemoedigt weet ik hoezeer ik zelf Gods hulp nodig heb en is het mijn gebed wijs te zijn en noden te begrijpen. We kunnen maar doorgeven wat we zelf hebben ontvangen en waar we zelf mee leven.

Samen lasten dragen en betrokkenheid bevorderen in het pastoraat gaat niet ongemerkt aan ons voorbij. Soms weegt het zwaar en doet het veel verdriet te zien hoe mensen vastgelopen zijn in zonde, hoe relaties stuk gaan, hoe trauma's een leven tekenen. Wij kunnen dit werk niet doen uit eigen kracht. Er zijn leukere dingen om je dagen mee te

vullen dan bezig te zijn met de wonden in iemands leven.

Toch genieten wij van de taak die God ons heeft toevertrouwd. Het is verbazingwekkend hoe mensen veranderen. Wij zien Hem aan het werk in lijden dat ons vermogen om er iets aan te verhelpen ver te boven gaat.

Tijdens de maanden mei en juni wordt hier flink gestudeerd. We zijn opnieuw met z'n allen in de boeken gedoken. Dan stel ik het op prijs om een rustige omgeving te creëren met voldoende ontspanning.

Maar bovenal wil ik mijn rustpunt bij God vinden. De HERE loven, roemen en prijzen met muziekinstrument en zang, is het loflied van mijn hart.

Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

*-Herlinde*

Hallo iedereen,

Hier ben ik weer, voor de

derde keer. In de vorige nieuwsbrief schreef ik een oproep voor een dwarsfluit. Wel, die heb ik ook gekregen voor een goede prijs. Dat was een gebedsverhooring. Een dwarsfluit met open kleppen. Precies wat ik wilde!

In de paasvakantie waren wij in Oostenrijk. We overnachtten bij Amerikanen. Dat was heel leuk, ondanks dat hun Engels maar een beetje verstaanbaar was.

Naast het huis liep een waterval die een bron had in de bergen. Als je ging wandelen zag je mooie stukken natuur, maar je moest eerst wel klimmen. Vermoeiend!!!

Op school gaat alls nog altijd prima. De examens zijn bijna voorbij. We moeten veel voorbereiden. Voor piano heb ik al examen gehad. Het ging redelijk goed.

Om de twee weken hebben we tieneravond in de gemeente. Mijn buurmeisje heeft veel vragen over ons geloof. Mijn vriendin en ik hebben haar uitgenodigd voor de tieners en nu blijft ze komen! Willen jullie voor haar bidden?

Zo, ik sluit maar af.

*-Linde*



*Elke gift aan het CPC, met vermelding 'fam. De Vriese' wordt gebruikt voor ons salaris. Giften zonder vermelding gaan 'in de grote pot'. Hartelijk dank aan allen die ons steunen! Zo is ons werk ook uw werk.*

**Ons en uw project:  
Gods Woord  
naar harten  
en huizen  
van mensen**



## Bedieningen die gebed nodig hebben

*De duivel zit niet stil. God ook niet. Ons gebed is dat wij en jullie het belang van de geestelijk strijd niet uit het oog verliezen. Het is niet goed om 'routine' in het christenleven te hebben. Dan verliezen we onze aandacht. We moeten telkens opnieuw Gods leiding zoeken.*

Bid dat de kinderen sterke getuigen van Jezus mogen zijn. Bid voor de vrienden die dit schooljaar de gebedsgroep op hun school bezochten en voor openheid om volgend jaar opnieuw samen te mogen komen.



Bid voor herstel van Jef. De genezing verloopt voorspoedig.

Bid voor het CPC. Annelies van Dijk, administratief medewerkster, heeft ook een ongeluk gehad. Joost Verduijn is nog steeds ziek, zonder aanwijsbare diagnose. Met de bediening gaat het prima, maar verschillende medewerkers en vrijwilligers staan zwaar onder druk. Satan vindt niet leuk wat wij doen! Maar God gebruikt alles om ons volharding te leren en afhankelijk van Hem te blijven! Wat Hij toelaat is goed.

Deze zomer beëindig ik mijn taak als oudste in de gemeente van Leuven. Dank voor de aanstelling van een nieuwe oudste. Bid voor de verdere groei van de gemeente. We blijven wel pastoraal actief met verschillende leden van de gemeente. Bid voor herstel in mensenlevens.

In Oostenrijk zijn wij betrokken bij het bestuur van 'Barnabaz', een centrum dat pastoraat verleent aan voorgangers, zendingen en hen die in de bediening staan. Leaders die vastlopen in hun leven komen uit heel Europa daar naartoe.

Dank voor de nieuwe layout en opzet van het TijdSchrift, Magazine voor pastoraat, gezin en gemeenteopbouw.

Het hoofdstuk over 'Hoe ver is te ver', uit 'Meer dan liefde' is i.s.m. St. Chris en de EO in een brochure voor jongeren omgezet.

Bid voor de studie van Herlinde. Zij begint aan haar verhandeling. Het einde nadert!

Bid om geestelijke kracht en wijsheid in de confrontatie met het vele verdriet dat op onze weg komt.



Voor de

bouw

van een

geestelijk

huis

Wie thuis

wil zijn

in de

bediening

moet eerst

thuis

bedienen...

# Lijden voor Jezus Ook voor kinderen

*Uitkomen voor je geloof brengt lijden met zich mee. Lijden om Christus wil is het lot van iedereen die Jezus volgt, ook voor kinderen. We proberen evenwicht te vinden tussen bescherming, en het toestaan van situaties waarin ook zij met lijden leren omgaan.*

Hallo iedereen,

Vakantie! Wij genieten nog na van de paasvakantie. Leuk geweest? Voor ons wel. Wij zijn naar Oostenrijk geweest. Mama en papa moesten daar zijn voor een vergadering. Dus hebben we het meteen gecombineerd met een paar dagen uit.

Het was fantastisch! Zoveel ongerepte natuur en heerlijke frisse lucht. Geen dioxinekip (denk ik). We zijn een dag naar Salzburg geweest, de geboorteplaats van Mozart. Uiteraard was het genieten van de muzikale sfeer!

In de godsdienstles krijg ik af en toe gelegenheid om over mijn geloof te praten en wat dat voor mij betekent.

Toen ik kleiner was had de juf een keer een net aan het bord gehangen. Daarin mochten, op visjes geschreven, de namen van alle kinderen die (katholiek) gedoopt waren. Ik en een ander kindje (moslim) mochten er niet in. Dat is verdrietig, maar ik schaam mij niet voor Jezus!

Eén keer had een stagejuf een lied aangeleerd dat ze vertaalde als 'Ga nu maar weg van Jezus'. Elk kind dat het liedje kende mocht vooraan in de klas in een koortje zingen. Nadat iedereen het kende was ik de enige die nog in de bank zat.

Natuurlijk zijn er klasgenoten die mij raar bekijken en mij voor gek aanzien. Met één van mijn klasgenoten heb ik

al jaren moeilijkheden. Uitgaande van "Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede" (Rom. 12:21) probeer ik vriendelijk te blijven en tegelijkertijd toch niet met mij te laten sollen. Enkele vriendinnen verbazen er zich over en stellen mij meer en meer vragen over mijn geloof.

Zo probeer ik mijn lichtje te laten schijnen in de klas.

Tot de volgende keer!

-Joke



Save Sex! Hoe ver is te ver?  
Brochure voor jongeren.  
Nu bestellen!

## Antwoordstrook

- Ja, stuur mij twee keer per jaar jullie nieuwsbrief voor persoonlijk gebed.
- Ja, stuur mij de nieuwsbrief van het Centrum voor Pastorale Counseling.
- Ja, ik verbind mij tot een financiële steuning van \_\_\_\_\_ per maand.
- Ja, stuur mij 'Save Sex! Hoe ver is te ver?' (Bf. 50 / Fl. 2,50 + porto).

Naam: \_\_\_\_\_

Straat en nr.: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_



Wie voor ons wil bidden kan deze nieuwsbrief ontvangen. Giften kunnen terecht bij het CPC, met vermelding 'Fam. De Vriese'.  
Bank CPC-België: 230-0088705-67.  
Giro CPC-Nederland: 456684.

Centrum voor  
Pastorale Counseling  
St. Jansbergsestwg. 97  
B-3001 Heverlee  
PB 941, NL-3300 AX Dordrecht